



1925 - 2017

Vår mentor Ellen har lämnat oss

Sorgebudet om Ellen Groths bortgång har nått oss hos stödföreningen LaestadiusMuseetsVänner.

Föreningen bildades 2008 och en självklar första hedersmedlem blev pensionerade läraren och kulturaktivisten Ellen Groth från Tarendö.

Ellen ledde på 80-talet ett skolprojekt kring kommunens store person Lars Levi Laestadius som bott och verkat sina sista tolv levnadsår i Pajala församling. Laestadiusfamiljens bostad pörtet och prästgårdsområdet var knappast exploaterade för besöksnäringen. Ellen ville lyfta fram arvet efter Laestadius och hon började med barnen. Det blev ett stort, mångårigt projekt som bar frukt bland annat i form av en utställning. Eleverna fick själva bli forskare, skapa sig en egen Laestadiusbild. De brevväxlade med sakkunniga i när och fjärran, gick igenom tidningar, samlade foton och skrev egna texter. Många av dessa, nu vuxna, elever har vittnat om vilken skicklig, varm och generös lärare Ellen var.

Stiftelsen Carex Laestadiana med väckelsen, kommunen, församlingen och Pajala turism som medlemmar, bildades för att stärka Laestadiusarvet.

År 2000 utsågs Laestadius till årtusendets norrbottning och en ny utställning, framtagen av Norrbottens museum öppnades. Ellens kunskaper togs återigen i anspråk. Denna sakkunskap kan vi även hitta i tryckt form i Norrbottens årsbok från samma år, där den okända kvinnan bakom mannen, Brita Cajsa Laestadius, porträtterades av Ellen. Genom sin mormor som träffat prostinnan i levande livet hade Ellen även ögonvittnesinformation om prostfamiljen

I drygt tio år till var Ellen med som stöd och inspiratör för oss alla som verkade kring det som nu kallades Laestadiusmuseet. Hennes besök där innebar intensiva, roliga och minnesvärda samtal med personalen, besökarna och sommarveckornas ofta långväga experter.

Vi som arbetade på museet hade även möjligheten att hänvisa intresserade till Ellen på ett annat museum, Tarendö hembygdsgård, med en rik och välskött samling av byns historia.

Som tack för sina insatser fick Ellen ta emot Pajala kommuns kulturstipendium.

Ellen Groth var en stark kvinna med djupa rötter i Tornedalens mylla. Det hindrade henne inte från långväga resor ut i stora världen för att hämta kunskap och inspiration även där.

Nu när vi inte längre kan fråga henne får vi leta svar i Ellens vackra anteckningar. Vi minns henne med värme och stor tacksamhet. Må hon vila i frid.

LaestadiusMuseetsVänner
genom Anneli Mäkinen